

Καλός και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2010, ο πρώτος μιας καινούργιας δεκαετίας. Η χρονιά που αφήσαμε πίσω μας ήταν πολύ σημαντική για την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, όπως και κάθε χρονιά άλλωστε, αφού καταφέραμε να εκπληρώσουμε τους στόχους που είχαμε βάλει. Βέβαια, σε έναν οργανωμένο σύλλογο η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος και μάλιστα όταν ο Σύλλογος αυτός δραστηριοποιείται σε κάτι που εξελίσσεται συνέχεια και πολύ γρήγορα, όπως οι ραδιοεπικοινωνίες.

Η φετινή χρονιά έχει ήδη πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο, όπως πάντα βαρυφορτωμένο. Ξεκινάμε με τη Τακτική Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο, την κοπή της πίτας τον Φεβρουάριο, τον Μάρτη έχουμε την επικοινωνία σχολείου του Περιστερίου με τον ISS (θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τις λεπτομέρειες) και ακολουθούν το HAM FEST την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, στον ίδιο χώρο όπως πέρισυ θέλουμε να πιστεύουμε, και η έκθεση του Friedrichshafen προς το τέλος του Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη έχουμε το Field Day. Φέτος η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγαλύτερη από άλλες χρονιές.

Μία ακόμα επικείμενη αλλαγή αφορά και το site μας, το οποίο αλλάζει εκ βάθρων. Με μία εντυπωσιακή πρώτη σελίδα, με εισαγωγή σε flash, εύχρηστο και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένο, όπως για παράδειγμα στην εγγραφή των χρηστών για τα ενημερωτικά δελτία, και γεμάτο με χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από πέρυσι και τα πρώτα δείγματα θα είναι διαθέσιμα σύντομα, ρίχνετε μια ματιά στις ιστοσελίδες μας. Προσπαθούμε η πιο γρήγορη ενημέρωση να γίνεται πάντα από εκεί.

Περισσότερα για τις λεπτομέρειες για τις προοπτικές της νέας χρονιάς θα ακούσετε και στο κόψιμο της πίτας μας. Εξακολουθεί να με εκπλήσσει το τι μπορεί κανείς να ακούσει σήμερα στις συχνότητες των 2 μέτρων. Σε μια προσπάθεια να εγκαταστήσουμε έναν audio streaming server στις ιστοσελίδες της Ένωσης, ο οποίος θα «παίζει» το R1 τις Κυριακές για όσους (κυρίως εκτός Αττικής) θέλουν να ακούν τις ανακοινώσεις του SV1HE και δεν μπορούσαν μέχρι τώρα, άκουσα πράγματα και θαύματα. Σε μια συχνότητα ένας συνάδελφος είχε μια κιθαρίτσα και έπαιζε και τραγουδούσε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σε μια άλλη συχνότητα έμαθα και εγώ ο αδαής, ποια είναι η επόμενη κεραία που θα αγοράσω σε V/U (προφέρεται "Be Γιου"). Δεν λέω ποια είναι από εδώ, γιατί θα τις πάρετε όλες και δεν θα μείνει καμιά για μένα. Θα σας πω όμως τον λόγο που είναι η καλύτερη, σύμφωνα με τον συνάδελφο που το εξήγησε και προέτρεπε τους υπόλοιπους για την αγορά της: «Έχει τα καλύτερα στάσιμα «έξω από την μπάντα»!!! Μην πείτε τίποτα, ο λόγος είναι αποστομωτικός και χαρακτηριστικός, αλλά δυστυχώς κανείς εκ των παρευρισκομένων δεν έκανε σχόλια. Λέτε να έφυγαν για το μαγαζί με τις super κεραίες;