

JOTA - JOTI 2018

Όπως κάθε χρόνο, το τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου συναντιούνται πάνω από 1.000.000 πρόσκοποι και οδηγοί από όλον τον κόσμο με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, συμβάλλοντας στην εδραίωση της Παγκόσμιας Συναδέλφωσης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων - μεγαλύτερος από τον πληθυσμό μικρών χωρών - δεν είναι τυπογραφικό λάθος, αφού η συνάντηση λαμβάνει χώρα... εξ αποστάσεως και είναι γνωστή ως **Τζάμπορη των Αιθέρων** (Jamboree - On-The-Air ή JOTA) και **Τζάμπορη στο Διαδίκτυο**.

Η ιδέα μετράει αρκετά χρόνια και είχε ξεκινήσει με τη χρήση ραδιοερασιτεχνικών σταθμών, όμως με την εξέλιξη της τεχνολογίας προστέθηκε το διαδίκτυο. Πρόκειται για μια συναρπαστική δράση, που εστιάζει στην παγκόσμια δυναμική της Προσκοπικής Κίνησης, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που ασπάζονται κοινές αξίες και ενδιαφέροντα.

Η επαφή μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένες ομάδες. Τη φετινή χρονιά το θέμα της δράσης ήταν: *“Πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος σου;”* και συνοδευόταν από ένα πρωτότυπο διεθνές παιχνίδι με τίτλο JAMPUZ το οποίο παρότρυνε τους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν όσο περισσότερες επαφές μπο-

Οι Πρόσκοποι διασκεδάζουν και μαθαίνουν, ερχόμενοι σε επαφή με τον ραδιοερασιτεχνισμό.



ρούσαν στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Οι ραδιοερασιτέχνες Χιώνης Αναστάσιος και Φουρνογεράκης Διονύσιος ήταν εκεί για να καθοδηγήσουν τους μικρούς προσκόπους στο κόσμο των ραδιοκυμάτων.

Παράλληλα με το jota-joti, τα Λυκόπουλα μαζί με τους Προσκόπους του **2ου Συστήματος**

Αγίου Δημητρίου βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν το παράδειγμα καθαρίζοντας πινακίδες κυκλοφορίας της οδού Αγίου Δημητρίου από αυτοκόλλητα, δείχνοντας πως οι αυριανοί ενεργοί πολίτες θα ήθελαν να βρουν τον “κόσμο” που θα τους παραδώσουμε εμείς οι ενήλικες νυν “ενεργοί” πολίτες.



JOTA 2018

Γράφει ο **Κώστας Κούτσιας**, SV1FYZ

Με μεγάλη χαρά άκουσα τον Τάσο (SV1QVW), ένα απόγευμα που βρισκόμουν στην Ένωση, πως έψαχναν άτομα για να βοηθήσουν στη πραγματοποίηση του 61ου JOTA. Του είπα λοιπόν πως μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους, θα αναλαμβάναμε να βοηθήσουμε. Έχουν περάσει 17 ολόκληρα χρόνια απ την τελευταία φορά που είχα πάρει μέρος σε JOTA, και ήθελα πάρα πολύ να ξαναβρεθώ σε μία τέτοια διοργάνωση.

Μιλώντας το ίδιο βράδυ, με τον Φάνη (SV1SDT) και τον Γαβρήλο (SY1CIV), είχα το OK για να προχωρήσουμε... Στην παρέα μας προστέθηκε κι ο Γιάννης (SV1ONK) και έτσι ήρθαμε σε επαφή με τον Χρήστο (SV1IYA), πρόσκοπο, που ήταν υπεύθυνος, για να μας πει με ποιο Σύστημα Προσκόπων θα συνεργαζόμασταν. Πράγματι, το ραντεβού έκλεισε για το Σάββατο 20/10/2018, με το 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Παγκρατίου και κάποια παιδιά από το Σύστημα της Νίκαιας.

Τις μέρες που πέρασαν, μέχρι να φτάσει η μέρα που θα πηγαίναμε στο Παγκράτι, κανονίσαμε τα μηχανήματα, τις κεραίες, τα καλώδια και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο να έχουμε μαζί μας. Ευτυχώς που υπάρχει ο SDT και δεν υπάρχει περίπτωση ΠΟΤΕ, να ξεμείνεις από κάτι. Με ένα φορηγάκι γεμάτο πράγματα, λοιπόν, συναντηθήκαμε στη Πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι με την Ντορίνα, την Αρχηγό του Συστήματος και ξεκινήσαμε να στήνουμε τα πράγματά μας. Ρεύμα τελικά μας έδωσε γειτονική καφετέρια, οπότε δε χρειάστηκαν οι μπαταρίες που είχαμε για τροφοδοσία.

Αφού σηκώσαμε λοιπόν μία HYENDFED κεραία για τα Βραχέα, συνειδητοποιήσαμε πως η X50 που είχαμε για τα VHF/UHF είχε μείνει στο

σπίτι μου απ έξω, εκεί που φορτώναμε πιο νωρίς. Τη θέση της λοιπόν προσωρινά πήρε μία V/U mobile με μαγνητική βάση που είχα μαζί μου, ενώ παράλληλα έκανα ένα άγριο Σαββατιάτικο ξύπνημα στον Χάρη (SV1GRB), για να πάει σπίτι μου, να μαζέψει την κεραία και να μας την φέρει.

Οι μικροί μας φίλοι έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, για να μαζέψουν πόντους που θα τους έδιναν περισσότερη ώρα μπροστά στα μικρόφωνα. Σιγά σιγά ήρθαν κοντά μας, πρώτα τα μικρότερα και ύστερα τα μεγαλύτερα παιδιά. Αφού τους κάναμε μία παρουσίαση για το τι είναι ο Ραδιοερασιτεχνισμός, (SV1FYZ-SV1SDT), πώς λειτουργεί, τι προσφέρει στον καθένα μας αλλά και στο κοινωνικό

σύνολο, πέρναγαν μπροστά από τα μηχανήματα και μίλαγαν με άλλα Συστήματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Ήταν μεγάλη η χαρά τους που μπόρεσαν και αντάλλαξαν πληροφορίες, ευχές και κραυγές μεταξύ τους. Στο μεταξύ ο Γιάννης είχε κοντά του μεγαλύτερους Αεροπροσκόπους, οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με το Μορσικό αλφάβητο και τους έδειχνε πως λειτουργούν τα κλειδιά.

Ένα έχω να πω... Στις επόμενες εξετάσεις θα έχουμε νέους συναδέλφους από κάποια από αυτά τα μεγαλύτερα παιδιά. Έδειξαν ότι πέρασαν όμορφα μαζί μας, ζήτησαν να είμαστε και του χρόνου εκεί, περισσότερη ώρα και τις 2 ημέρες του JOTA...

Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα! Πέρασαμε κι εμείς φανταστικά! Ραντεβού στο JOTA 2019!

SV1FYZ, SV1ONK, SV1SDT, SV1GRB, SY1CIV.

