

Περιεχόμενα

Σημειώσεις...	Σελίδα 6
Γενική Συνέλευση ...	8
Πρωτοχρονιάτικη πίττα ...	10
Ο γαλινήτης και εμείς ...	11
Τοπικοί Σύλλογοι ...	15
SV Παζάρι ...	19
QSL Corner ...	24
SV Κατασκευές ...	27
Απόψεις...	32
HF Propagation ...	35



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών

Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 3564
102 10 ΑΘΗΝΑ
Γραφεία: Αχιλλέως 60,
104 35 Αθήνα
Τηλ.: 52.26.516
Fax: 52.26.505

Υπεύθυνος Έκδοσης:
Μανώλης Δαρκαδάκης, SV1IW
Πλ. Γεμιστού 2, Αθήνα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΑΚΕΤΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΕΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Νίκος Κασίμης • SV0CY-KD2IR
Professional Image Studio.

Αιγαίου 16, Νέα Σμύρνη 171 24
Τηλ. 97.33.445 • Fax: 97.53.304

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος.

© 1996 E.E. P. Athens, Greece

ISSN 1106-191X

Φίλοι μου, το θέμα της ιδιόκτητης στέγης της Ένωσης θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Τον καθένα από εμάς ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί.

Όπως θα θυμάστε, το θέμα πρωτοξεκίνησε στην περσινή Γ.Σ. όταν ομόφωνα αποφασίσαμε να δεσμευτούν σε ειδικό λογαριασμό τρία εκατομμύρια δραχμές από το τακτικό αποθεματικό της Ένωσης, ώστε να αποτελέσουν το αρχικό κεφάλαιο για αγορά στέγης. Φυσικά θα ήταν αφελές να νομίσει κανείς ότι το αρχικό αυτό κεφάλαιο θα ήταν από μόνο του ικανό να εκπληρώσει αυτόν το σκοπό. Όμως, εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, μιας και το κεφάλαιο εκείνο ήταν σχεδόν το μισό από το συνολικό τακτικό αποθεματικό της Ένωσης.

Αν δεσμεύαμε περισσότερα χρήματα θα στένευαν πολύ τα οικονομικά περιθώρια ασφαλείας της. Και αυτό, σε τελευταία ανάλυση, είναι κάτι που πρέπει να το παίρνει σοβαρά υπόψη του το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο. Η αρχική σκέψη ήταν να τοποθετηθούν τα χρήματα σε ειδικό λογαριασμό σε κτηματική τράπεζα ώστε να αποτελέσουν τη βάση για δανειοδότηση. Η σκέψη αυτή δεν εγκαταλείφθηκε.

Όμως πρέπει να σημειώσουμε τη δραστική πτώση των επιτοκίων μέσα στο 1995 και την αναμενόμενη παραπέρα πτώση τους, όχι τόσο δραστική, μέσα στο 1996. Αν και υπάρχει η ελπίδα, εάν όλα πάνε καλά, στο τέλος του 1996 να μπορέσουμε να προσδέσουμε άλλο ένα εκατομμύριο στο αρχικό κεφάλαιο, αυτό θα εξακολουθεί να είναι απογοητευτικά χαμηλό. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι με μια μάλλον συντηρητική προοπτική ανάπτυξης για μία δεκαετία, η Ένωση θα χρειαστεί χώρο περίπου τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων και ότι αυτό σε σημερινές τιμές μεταφράζεται σε περίπου τριάντα πέντε εκατομμύρια δραχμές!

Και δεν μιλάμε φυσικά για διαμέρισμα αυτού του εμβαδού σε αριστοκρατική περιοχή, αλλά για μια μάλλον μέτρια κατασκευή σε μια μάλλον επαγγελματική συνοικία. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Μιά λύση θα ήταν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποια επιχορήγηση από την πολιτεία ή από κάποιο δήμο.

Όμως κάτι τέτοιο εκτός του ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, θα έβαζε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Ένωσης και θα περιορίζε σοβαρά την ελεύθερη φωνή της. Μιά άλλη λύση θα ήταν να κάνουμε υπομονή εξοικονομώντας περίπου ένα εκατομμύριο το χρόνο, έτσι ώστε σε περίπου τριάντα πέντε χρόνια να αποκτήσουμε τη δική μας στέγη. Δηλαδή όταν εγώ και μερικοί από εσάς που με διαβάζετε θα έχουμε αποδημήσει εις τας αιωνίους μονάς!

Αλήθεια, είναι τόσο σημαντικό να αποκτήσουμε ιδιόκτητη στέγη;

Ναι είναι αγαπητοί μου φίλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι στα δέκα τελευταία χρόνια έγιναν τέσσερις μετακομίσεις, ότι τώρα πληρώνουμε σε ενοίκια δύο εκατομμύρια περίπου το χρόνο και ότι το ποσό αυτό αυξάνεται με ρυθμό 15% σε ετήσια βάση.

Μα τότε, πως άλλες ενώσεις στο εξωτερικό έχουν αποκτήσει τη δική τους στέγη; Ένας και μοναδικός είναι ο τρόπος αγαπητοί συνάδελφοι και ας μη γελιόμαστε. Και ο τρόπος αυτός είναι να αποφασίσουμε όλοι εμείς, τα μέλη αυτής της Ένωσης, να χρηματοδοτήσουμε αυτόν το σκοπό. Στο μέτρο των δυνατοτήτων ενός εκάστου. Βάζοντας ο κάθε ένας από εμάς ένα λιθαράκι, έστω και μικρό. Και καθορίζοντας φυσικά και ένα χρονικό όριο στο προβλεπτό μέλλον. Ας πούμε τέσσερα χρόνια, μέχρι και το έτος 2000.

Μέχρι τότε πρέπει να συγκεντρώσουμε για το σκοπό μας τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια σε σημερινές τιμές. Τα υπόλοιπα έχουμε τη δυνατότητα να τα βρούμε με δανεισμό από την ελεύθερη τραπεζική αγορά.

Φίλοι μου, η πρόκληση είναι μπροστά μας. Και απομένει σε εμάς τους ίδιους να αποδείξουμε εάν είμαστε αντάξιοι αυτής της πρόκλησης!