

EDITORIAL

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Βρισκόμαστε στη αρχή ενός καινούργιου χρόνου. Ενώς χρόνου που μας άφησε με μια γλυκιά αίσθηση υπερηφάνειας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 και όλα όσα είχαμε την χαρά και ευτυχία να ζήσουμε. Και ραδιοερασιτεχνικά τα πήγαμε καλά, ακόμα μιλάνε για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία. Περίπου 150.000 QSO, 500 συνάδελφοι από όλο τον κόσμο έστειλαν αιτήσεις για τα Ολυμπιακά διπλώματα και ακόμα έρχονται.

Και μέσα σ' όλα αυτά τα γεγονότα, που είναι αντάξια όλων αυτών των συναισθημάτων που μας πλημμύρισαν από την Ολυμπιάδα, στο κλείσιμο του χρόνου ο Ελληνικός Ραδιοερασιτεχνισμός ανοίγει μια... διαφορετική σελίδα: «Συνάδελφοι» με μεθόδους Τραμπουκισμού (ο όρος είναι δόκιμος) προσπάθησαν με αυτοδικία να ξεκαθαρίσουν την χώρα από «παρεμβολείς επαναληπτών». Από κοντά σύλλογοι (που θέλουν να λέγονται Πανελλαδικοί) και Περιοδικά (που έχουν σαν σκοπό τους την εξήφωση και τον εκσυγχρονισμό του ραδιοερασιτεχνισμού), που αντί να τους καταδικάσουν, τους εξυμνούν σ' ένα αποκορύφωμα ξεφτύλις και υποκρισίας. Το θέμα έχει δρομολογηθεί εκεί που πρέπει και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.

Και έχουμε και συνέχεια: Μέχρι τώρα στα διάφορα φυλλάδια οι αναφορές, που υπεραιμίνονταν της ποιότητας και της πιστότητας της παρατηρηφόρησης, είχαν Ελληνική προέλευση. Όμως μου λένε ότι εσχάτως βρήκαν το δρόμο τους και εισάγονται και προϊόντα από τη Γερμανία. Προϊόντα από κάποιους, που το ήθος και η προσπάθεια επιβολής της άποψης τους θυμίζουν μεθόδους από το παρελθόν της χώρας αυτής. Μπράβο, παιδιά, και εις ανώτερα, η συμβολή σας στα ραδιοερασιτεχνικά τεκταινόμενα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Βέβαια, οι διάφοροι αυτοί δεν σας εξιστορούν ολόκληρα τα γεγονότα και την αλήθεια, αλλά δε βαριέσαι, μήπως εσείς θέλετε να την ακούσετε; Έτσι, είστε όλοι ευχαριστημένοι και παράλληλα μακριά νυχτωμένοι. Θα επανέλθουμε στο θέμα όταν θα είναι κατάλληλος ο καιρός με περισσότερες πληροφορίες για το θεάρεστο έργο των καλόπαιδων αυτών.

Στα δικιά μας τώρα, ο χρόνος που τρέχουμε, εκτός από τις συνήθεις δραστηριότητες του, έχει και μία ακόμα. Το Σεπτέμβρη θα είμαστε στο Συνέδριο της IARU στο Davos. Εκεί θα πάμε όχι για να διασκεδάσουμε, όπως θα προλάβουν να σκεφτούν ή να γράψουν ορισμένοι καλοπροαίρετοι, αλλά για να διεκδικήσουμε για λογαριασμό όλων μας ραδιοερασιτεχνικά αιτήματα. Αιτήματα που ενδιαφέρουν όλους μας και αφορούν μεταξύ άλλων και σοβαρές διεκδικήσεις στο ραδιοερασιτεχνικό φάσμα.

Υπενθυμίζω τη συμμετοχή μας στην έκθεση Electronika & Digitec από 1-4 Απριλίου στο ΕΚΕΠ στην Μεταμόρφωση. Προσκλησεις θα σας αποσταλούν με το επόμενο τεύχος και θα υπάρχουν και στα εντευκτήρια της Ένωσης.

Τελειώνω με μια αναφορά σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων. Ήδη η πρώτη πρόταση της Ε.Ε.Ρ. έχει αποσταλεί σε όλους τους Ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους της χώρας. Μια δεύτερη βελτιωμένη και με μικρές αλλαγές είναι επίσης στο δρόμο. Το πρόγραμμα αυτό ανοίγει μια πόρτα συνεργασίας και ενδυνάμωσης της ραδιοερασιτεχνικής φωνής και περιέχει μια σοβαρή πρόταση υποστήριξης του περιφερειακού ραδιοερασιτεχνισμού σε κάθε σημείο της χώρας. Θυμίζω ότι στο παρελθόν η Ε.Ε.Ρ. είχε ακούσει πολλές επικρίσεις, διότι, όπως υποστήριζαν κάποιοι, επικέντρωνε τις δραστηριότητες και το ενδιαφέρον της στην Αττική μόνο. Τώρα τείνει χέρι βοήθειας στους Συλλόγους της επαρχίας, δε μένει παρά να δούμε κατά πόσον υπάρχει και το ενδιαφέρον της άλλης πλευράς.

Καλή και δημιουργική χρονιά.

Μ. Δαρκαδάκης SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.