

Και τι δεν έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό από τους πιο «Έλληνες» και από Έλληνες κατοίκους της Ελλάδας ή μη, γιατί λέει δεν βγάλαμε ιδιαίτερο διακριτικό για την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς. Μετά παραβιάσαμε τη συνθήκη της Λοζάννης επειδή εκπέμψαμε από την Τένεδο, κρύμα γιατί πέρασε και η 28η Οκτωβρίου και πάλι δεν κάναμε τίποτα, ίσως προλάβουμε την 25η Μαρτίου. Ο πρωθυπουργός της χώρας έπρεπε άραγε να κάνει κουμπαριά με τους γείτονες ή μήπως παραβιάζεται κάποια άλλη συνθήκη; Για βοήθειστε μας σας παρακαλώ, γιατί αρχίζουμε να νιώθουμε άβολα. Και ήρθε και αυτή η έναρξη των διαπραγματευτικών συνομιλιών για την ένταξη των γειτόνων στην Ε.Ε. και μας μπέρδεψε ακόμα περισσότερο, μήπως τελικά οι Αυστριακοί είναι πιο Έλληνες από εμάς; Πάντως απαγορευτικό για το Friedrichshafen δεν βγάλανε ακόμα ή μήπως τους δίνω ιδέες; Άραγε επιτρέπεται να πάμε στην Ιαπωνία;

Κύριοι, δεν αφήνετε την πολιτική στους πολιτικούς και να κοιτάξετε να τραβήξετε την προσοχή της κοινής γνώμης με αυτά που εσείς κάνετε και όχι με αυτά που κατά την υποκειμενική και επιπόλαιή σας κρίση δεν πρέπει να κάνουν οι άλλοι;

Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου, μπροστά μας βρίσκονται οι εκλογές για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ρ. για τη διετία 2006-2008 και η επερχόμενη Γενική Συνέλευση προς το τέλος του Ιανουαρίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε και στα δύο, για τους υπόλοιπους θα τα γράψουμε στο επόμενο και μεθεπόμενο τεύχος του περιοδικού (*αν το έχετε συνήθεια να τα βλέπετε από εκεί, εμείς δεν θα σας χαλάσουμε το σχέδιο*). Χρέος όλων μας πάντως να χάσουμε μια ώρα από την Κυριακή μας και να κατέβουμε να ψηφίσουμε, όχι τίποτε άλλο αλλά μια και δεν απαιτείται πολύωρη παραμονή σ' αυτή τη Συνέλευση, δεν ισχύει και η δικαιολογία ματαιώσης μια βόλτας ή οτιδήποτε άλλο, αν και η ευρηματικότητά μας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αξιοθαύμαστη!

Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την φορά θα έχουμε αρκετούς υποψήφιους για να μπορέσει να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε εκείνους που πραγματικά έρχονται για να προσφέρουν έργο και ανάμεσα σε κάποιους που θυμήθηκαν ότι μπορούν να επιλέξουν την υποψηφιότητα για να εμποδίσουν την προσφορά έργου ή, για να το πούμε και διαφορετικά, να εφαρμόσουν *κόλπα ζόρικα, που κάνουν στις Ινδίες...* Ευτυχώς και οι μεν και οι δε είναι ευδιάκριτοι, δώστε τους λοιπόν την απαιτούμενη προσοχή.

Για μια ακόμα φορά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή να ρίχνετε από καιρού εις καιρόν καμιά ματιά στις ιστοσελίδες της Ένωσης (www.raag.org) και ιδιαίτερα στο τμήμα που έχει στηθεί σχετικά με το τελευταίο συνέδριο της IARU στο Davos. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις αλλαγές και τις εφαρμογές νέων διατάξεων, band plan, οδηγιών για πολλά άλλα θέματα. Ενημερωθείτε και αν κάτι δεν είναι κατανοητό γράψτε μας (με e-mail, ποιος γράφει στο χαρτί σήμερα...) ή συναντήστε μας στα γραφεία, να προσπαθήσουμε να το διαλευκάνουμε όσο μπορούμε. Στο σημείο αυτό θα δείτε και το ότι η Ελλάδα κατέβηκε με 2 ψήφους, τη δική της και την εν λευκώ ψήφο της Τουρκίας. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας το παρατήρησαν και δημόσια απένεμαν εύφημο μνεία για τη συνεργασία και την προαγωγή της φιλίας και των ιδανικών του ραδιοερασιτεχνισμού μεταξύ των δύο χωρών. Βέβαια, θα μου πείτε, εκείνοι θεωρούν ότι ο ραδιοερασιτεχνισμός ενώνει, ενώ κάτι άλλοι ανατρέχουν στις *συνθήκες...*

Και κάτι τελευταίο: Στο Davos μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό συνάδελφο ραδιοερασιτέχνη, τον Andrei Bindasov EU7KI, ο οποίος είναι ο πρώτος ραδιοερασιτέχνης που μπαίνει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως ο ταχύτερος άνθρωπος του κόσμου που μπορεί και στέλνει 216 γράμματα το λεπτό με κώδικα Morse. Μάλιστα έγινε μια και σκέψη και ακολούθησε η πρώτη επαφή μήπως στο ham fest μας έρθει να μας κάνει μια επίδειξη των ικανοτήτων του, λόγω και της πιθανής συμμετοχής μας στο παγκόσμιο διαγωνισμό του **HST** (*High Speed Telegraphy*) στην γειτονική Βουλγαρία. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να μετρήσει τις δυνάμεις του και ενδιαφέρεται ακόμα και να συμμετάσχει στην ομάδα, υπάρχουν ειδικά προγράμματα που σύντομα θα τα έχουμε στον *file server* της ένωσης που παρεμπιπτόντως άλλαξε μορφή (δείτε <http://cluster.redirectme.net:8080>).

*Και για τις γιορτές που έρχονται,
Καλά Χριστούγεννα και καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους μας...*

Μ. Δαγκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.