

Η συνεισφορά της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών στην ανάπτυξη του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισμού

Γράφει ο Μανώλης Δαρκαδάκης, **SV1IW**
sv1iw@raag.org

ΗEEP ιδρύθηκε το Μάρτι του 1958. Από 22 μέρη (εκ των οποίων οι 9 ήταν οι πρωτοπόροι του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα) με κύριο σκοπό την ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού. Η EEP αποτέλεσε παράλληλα ένα συλλογικό μοχλό πίεσης προς την πολιτεία για τη γήφιση νόμου που θα ρύθμιζε τα των ραδιοερασιτεχνών.

Από εκείνη την ημέρα πέρασαν 47 χρόνια. Στο χρονικό αυτό διάστημα η EEP, που το 1959 εξελέγη μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης International Amateur Radio Union (IARU) ως η εκπρόσωπος της Ελλάδας, κατάφερε με τις πολύχρονες και πολύπονες ενέργειες των εκάστοτε μελών του Δ.Σ., κυρίως των SV1AG, SV1IQ και SV1KR, αλλά και πολλών άλλων εθελοντών, μελών της, να υποστητεί επιτέλους ο Νόμος 1244/72 και να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα 271/76, ώστε να ανοίξει ο δρόμος προς τις εξετάσεις και τη νόμιμη αδειοδότηση παλαιών και νέων ραδιοερασιτεχνών. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε όσους ήθελαν να ασχοληθούν με το ραδιοερασι-

τεχνισμό να αποκτήσουν την πολυπόθητη άδεια και σήμερα η χώρα μας να αριθμεί περίπου 5.000 ραδιοερασιτέχνες σε όλη την Ελλάδα.

Αποφασιστικής σημασίας ήταν επίσης η συνεισφορά της EEP και στην έκδοση των άλλων νομοθετημάτων και διοικητικών πράξεων μέχρι και τον Ιανουάριο Νόμο 2801/2000 και την Υπουργική Απόφαση 1579/2002. Τα μέρη του Δ.Σ. ήταν και είναι σε συνχρόνη επικοινωνία με τις εποπτεύουσες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και της EETT για την επίλυση διαφόρων θεμάτων και την κατοχύρωση των διεθνώς καθορισθέντων δικαιωμάτων και για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες τόσο σε περιοχές του φάσματος, αλλά και στα διάφορα mode πειτουργίας. Από το 1972 και μετά η EEP διεκδίκησε και πέτυχε τη χρήση στις περιοχές των 80m, στις μπάντες WARC (24, 18, 10 MHz), στα 6m (50 MHz), το mobile κ.ά.

Επιπλέον, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της EEP στους ραδιοερασιτέχνες όλης

της Ελλάδας, μέλη της και μη, είναι πολύπλευρες:

1. Οργάνωση, εκπαίδευση και εξοπλισμός των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης, που μέσα από την μεγάλη δοτία που προσφέρουν σε περιπτώσεις σεισμών, πυρκαγιών δασών κλπ., αποδεικνύουν κάθε φορά την τεράστια κοινωνική προσφορά του ραδιοερασιτεχνισμού με τους εκπαιδευμένους χειριστές ασυρμάτου. Οι ΟΕΑ αποτελούν πλέον απαραίτητο μέλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που σε αναγνώριση της μεγάλης συνεισφοράς τους τις επιχορηγεί για την κάλυψη μέρους από το μεγάλο κόστος εξοπλισμού και κινητοποίησης.
2. Δημιουργία δικτύου επαναπτυπτών και αναμεταδοτών σε όλη την Ελλάδα, που χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
3. Συμμετοχή στην έρευνα, π.χ. στους 50 MHz, στους 144 MHz, στη δισημερινή διάδοση (TE)



Η ιστορική φωτογραφία των πρωτοπόρων: Από τα αριστερά, πάνω σειρά οι SV1AE, SV1AK, SV1AM, SV1AJ, κάτω σειρά οι SV1AA, SV1AI, SV1AG, SV1AD, SV1AC.

4. Προσφορά εκπαίδευσης σε υπουργίους ραδιοερασιτέχνες για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.
5. Έκδοση διμονιαίου ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιοδικού
6. Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. βοηθήματα για τις εξετάσεις, packet, PSK31)
7. Διακίνηση καρτών QSL από και προς το εσωτερικό και το εξωτερικό
8. Λειτουργία packet cluster, APRS Gateway
9. Παροχή e-mail address, web mail, ραδιοερασιτεχνικά πρόγραμματα μέσω download από FTP server κ.α.
10. Πολύ επιτυχημένη διοργάνωση ετήσιας Ραδιοερασιτεχνικής Συνάντησης
11. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος

Επίσης η EEP νοικιάζει χώρους για το εντευκτήριο, στο οποίο γίνονται τα σεμινάρια και η εκπαίδευση των υπουργίων ραδιοερασιτεχνών αλλά και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών της. Στο εντευκτήριο αυτό λειτουργεί ο σταθμός SZ1SV με μηχανήματα HF, VHF, UHF και PC με σύνδεση Internet για χρήση των μελών.

Όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Πολλοί συνάδελφοι, κυρίως τα μέλη του εκάστοτε Δ.Σ., δούλευαν και δουλεύουν ώρες ατέλειωτες σε κάθε τομέα, για να πρωθυθεί η ίδεα του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα και για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε το χόμπι μας.

Δεν πρέπει να παραβείγουμε να αναφέρουμε ότι τα μοναδικά έσοδα της EEP για την πραγματοποίηση και συντήρηση των εγκαταστάσεών της, για την αντιμετώπιση των παγίων εξόδων λειτουργίας καθώς και των εξόδων του QSL Bureau και των άλλων Επιτροπών πρόερχονται αποκλειστικά και μόνο από τη συνδρομή των μελών της, που αυτή τη στιγμή είναι 40€ για τα τακτικά και 30€ για τα απλά μέλη. Επίσης, είναι αυτονότο ότι για τις ώρες που αφιερώνουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι επιτροπές για την εξυπρέτηση των μελών της EEP δεν υπάρχει καμία οικονομική απολαθή, ούτε άλλο κέρδος σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη μέσα από αυτή τους την ενασχόληση. Ισα-ίσα που οι ευθύνες που αναλαμβάνουν πολλές φορές τους στοιχίζουν την ... οικογενειακή γαλήνη, αλλά και τη στέρηση του ... χόμπι τους πάγω έλλειψης χρόνου!

Άς γίνει από όλους κατανοπτό ότι η EEP δεν ανήκει σε κανέναν άλλο παρά στα μέλη της σε όλη την Ελλάδα και ότι για να απολαμβάνουμε όλοι μας το χόμπι αυτό, θα πρέπει να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε: Γνώσεις, χρόνο και ό,τι άλλο θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει στην πρόοδο και την ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού στον τόπο μας. Πάνω απ' όλα θα πρέπει τουλάχιστον να αυμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, και να μην παραμένουμε απλά κριτές και επικριτές από μακριά και εκ του ασφαλούς. Ο παύς μας αυτό το λέει πολύ σαφά: Όποιος είναι έως από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.

Ας κινητοποιηθούμε, ποιοπόν, όλοι μας! Ας επανδρώσουμε τις διάφορες Επιτροπές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας, ας προσφέρουμε κειροπιαστά τη βοήθειά μας στην EEP ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο μας και ας μη μείνουμε μόνο στην κριτική των δραστηριοτήτων της, αν δεν μπορούμε να συμβάλουμε οι ίδιοι στη βελτίωση τους. Νομίζω ότι οι ιδρυτές του Ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα και της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, που οι περισσότεροι τους δεν βρίσκονται πια μαζί μας στον αέρα, αυτό περιμένουν από εμάς. Ας μη τους διαγεύσουμε!



Πρώτη εκδρομή στον Ταύγετο, κάτω από το ΡΟ, Σεπτέμβριος 1970. Από αριστερά οι SV1DC, SV3CK, SV1DU, SV1DS, SV1AB (από το αρχείο του SV3CKY)



Τα μέλη της Ο.Ε.Α. που πήγαν στο σιασιόπληκτο Erzincan, N.A. Τουρκία, για να συναλέψουν την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με την Ελλάδα: Από αριστερά οι SV1EM, SV1BDO, SV1GH και SV1RD.