

**Π**αρά το γεγονός ότι όταν εσείς θα διαβάζετε το κείμενο αυτό θα έχουμε μπει στο 2006, τώρα που γράφεται οι εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μπροστά μας και είναι για πολλούς, αλλά και για εμάς, οι καλύτερες γιορτές του χρόνου.

Καινούργια χρονιά και η Ε.Ε.Ρ. προγραμματίζει μια νέα σειρά από δραστηριότητες, που θα στοχεύουν στην ανάδειξη του ραδιοερασιτεχνισμού με απαραίτητο όμως συστατικό το ενδιαφέρον και την προσπάθεια όλων μας για την πρόοδο του σε πραγματικές βάσεις, που εστιάζονται στην γνώση και τη διάθεση για αυτοβελτίωση, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, που έχουν αποδυθεί σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια κατάσταση, όπου η ραδιοερασιτεχνική άδεια θα αποτελεί ένα πτυχίο που θα δίδεται στα νεογέννητα μαζί με την ληξιαρχική πράξη γέννησής τους!

Τα αποτελέσματα τα ακούμε όλοι μας στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες. Κι ενώ πάμε να δείξουμε σε φίλους και συγγενείς μας τι ωραία και εποικοδομητική είναι η ενασχόλησή μας, το μόνο που ακούμε είναι ύβρεις, βωμολοχίες και κουβέντα για το τι θα φάμε, τι θα πιούμε και από πού θα στρώσουμε. Τα δε διακριτικά μας ένα συνοθύλευμα 2-3 γραμμιάτων όλο κι όλο και πολύ μπερδεμένο, που ούτε πώς να το συλλαβίσουμε δεν μπόραμε στον κόπο να μάθουμε. Μα, θα μου πείτε, μόνο τεχνικά θέματα θα συζητάμε; Όχι βέβαια, αλλά μόνο για το τι θα φάμε και θα πιούμε έχουμε να πούμε ή μήπως μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μας, αφού την άδεια την πήραμε όπως και τόσες άλλες άδειες και πιστοποιητικά σε αυτήν την πολύπαθη χώρα; Και οι Νομαρχίες, στις οποίες το ΥΠ.Μ.Ε. έχει περάσει την αρμοδιότητα του ελέγχου και εφαρμογής του «κανονισμού λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», σφυρίζουν αδιάφορα. Κάποτε υπήρχε ο SV1TT (Ταχυδρομεία - Τηλεπικοινωνίες), σήμερα τίποτα, αν και είμαστε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για μια άμεση και ουσιαστική λύση του προβλήματος, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εκλείψουν φαινόμενα σαν τα πιο πάνω.

Στο τέλος του Νοέμβρη έγιναν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για την διετία 2006-2007. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 40% από τις προηγούμενες εκλογές του 2003, εν τούτοις ο αριθμός που αποφασίζουν να αφιερώσουν 5 λεπτά από τον χρόνο τους ανά διετία εξακολουθεί να παραμένει πολύ μικρός, βάζουνε και αυτοί οι Χριστιανοί τα contest τις ίδιες μέρες κι έρχεται και δένει το γλυκό! Τι να πει κανείς, όπως και να το κάνεις ένα καλό contest είναι πολύ πιο σημαντική δραστηριότητα από τις εκλογές κι έτσι δεν τα καταφέραμε να πάμε (να λέμε *κουβέντες όμως, ξέρουμε*). Το ίδιο ισχύει και για τους συμμετέχοντες από την επαρχία, μόλις το 14% από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου μπήκε στην εκλογική διαδικασία (*εδώ δε να δεις κουβέντες και ευφυολογήματα*).

Έρχεται και η Γενική Συνέλευση στο τέλος του Γενάρη, για να δούμε πόσους από εσάς θα δούμε κι εκεί. Πάντως έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, αν πάλι δεν τα καταφέρατε, το ξέρουμε το κόλπο, θα τα βάλουμε στο περιοδικό... Το έχουμε ξαναπεί: Η Ε.Ε.Ρ. θα διαφυλάξει με κάθε τρόπο το δικαίωμα των μελών της αλλά και ολόκληρης της ραδιοερασιτεχνικής κοινωνίας να χρησιμοποιεί τις συχνότητές της με αξιοπρέπεια.

Μπροστά μας βρίσκονται αρκετά σημαντικά γεγονότα για τη σωστή προβολή του ραδιοερασιτεχνισμού σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Κατ' αρχήν το HAM FEST, που εφέτος θα γίνει στις 3 και 4 Ιουνίου (*ναι, ναι, για να έχετε πληρωθεί και να μην συμπίπτει και κανένα μεγάλο contest*). Στην συνέχεια έχουμε τον διαγωνισμό High Speed Telegraphy (H.S.T.) της περιοχής I της IARU και το παγκόσμιο πρωτάθλημα *Amateur Radio Direction Finding* (A.R.D.F.), και τα δύο το Σεπτέμβρη στην Βουλγαρία. Στην πρώτη εκδήλωση πιθανόν να μπορούμε να λάβουμε μέρος (για κανονισμούς, όρια ηλικίας των συμμετεχόντων και άλλες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις σελίδες: <http://www.qsl.net/yo4kca/hstrules.htm> και <http://www.bfra.org>). Στη δεύτερη μάλλον θα πάμε ως παρατηρητές, γιατί το βλέπω δύσκολο να έχουμε μέχρι τότε μια ομάδα ικανή να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι στις έμπειρες ομάδες που θα πάρουν μέρος απ' όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο όσοι συμμετέχουν στην αποστολή, θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Τέλος θα υπάρχει κι εφέτος η παρουσία μας στο Friedrichshafen και ίσως και στη Διεθνή Διάσκεψη για Θέματα Εκτάκτων Αναγκών (GAREC) στο Helsinki. Όλα αυτά προϋπολογισμού επιτρεπτός.

Θα τελειώσω με μια αναφορά σε έναν ακόμα από τους πρωτοπόρους του ραδιοερασιτεχνισμού, που δεν είναι πια ανάμεσά μας, τον Σωκράτη Κουτρουβή, SV1AE, γνωστό σε παλιούς και νέους ραδιοερασιτέχνες. Στο τεύχος αυτό θα βρείτε μια πρώτη μικρή αναφορά για τον Σωκράτη και σε επόμενο τεύχος μια εκτενέστερη. Ας είναι ελαφρύ το χόμα που τον σκεπάζει...