

Είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και η E.E.P. προετοιμάζεται για μια ακόμα παρουσία της στην έκθεση “HAM RADIO” στο Friedrichshafen Γερμανίας. Το γεγονός αυτό κλείνει ουσιαστικά το πρώτο εξάμηνο του 2009 και τις πολύ ουσιαστικές παρουσίες και υποχρεώσεις μας. Όχι ότι μετά θα καθόμαστε, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση μετά από τις εκδηλώσεις που ήδη έχουμε αφήσει πίσω μας, κοπή πίτας, επικοινωνία με τον ISS από την Αλεξανδρούπολη, MultiElektronika, Hamfest, Friedrichshafen κ.λ.π.

Εφέτος στη διεθνή αυτή έκθεση θα μας δοθεί η ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε ενδιαφέρουσες συναντήσεις, όπως αυτή των ευρωπαϊκών διαχειριστών των συστημάτων που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις των επαναληπτών D-STAR, των αντιστοίχων που ασχολούνται με το PSK Mail κ.ο.κ. Θα είμαστε και στις κλασικές συναντήσεις της IARU Region I και γενικά θα προσπαθήσουμε να δούμε και να σας μεταφέρουμε στην συνέχεια, κυρίως μέσω του περιοδικού μας, ό,τι καινούργιο και ενδιαφέρον δούμε.

Και κάτι διαφορετικό τώρα (ή μήπως όχι): Ακούγοντας κανείς στις μάντες είναι εμφανής σε πολλές περιπτώσεις η διαπίστωση ότι μας λείπει παιδεία και συμπεριφερόμαστε άσχημα είτε από άγνοια είτε από αδιαφορία για τους άλλους. Τι μπορείς να πεις όταν ακούς συναδέλφους μέσα στη ραδιοερασιτεχνική περιοχή να εκφράζονται στον αέρα με τρόπο που ταιριάζει μόνο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις; Και βέβαια χωρίς διακριτικά. Μάλιστα, σε μια παρατήρηση που τους έκανα, ότι δηλαδή αυτά δεν αρμόζει να τα λένε από τον αέρα, αλλά μπορούν να τα πουν στο τηλέφωνο, μου επιτέθηκαν λέγοντας «και τι σε νοιάζει εσένα; τι ζόρι τραβάς; να πας να διαμαρτυρηθείς στο σύλλογο! (αυτό ήταν καλό, πολύ θα ήθελα να μάθω το σύλλογο που τους προστατεύει σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις) ήρθαν οι αστυνόμοι!» κλπ. Οι αρμόδιοι στο ΥΠ.Μ.Ε. τα έχουν ξαναδιαβάσει αυτά, όμως η προθυμία για ένα στοιχειώδη έλεγχο έμεινε σ’ εκείνες τις εξαγγελίες στα ραδιοερασιτεχνικά συνέδρια περί «κέντρου ελέγχου συχνοτήτων». Οι αρμοδιότητες πέρασαν στις Νομαρχίες και η εξαγγελία τελείωσε εκεί.

Από την άλλη υπάρχει και η περίπτωση, για κακή σου τύχη, να εμπλακείς με την E.E.T.T., όπου εύκολα μπορεί ο καταγγέλλων να γίνει καταγγελλόμενος, όπως συνέβη πρόσφατα και σε συνάδελφο, που ακόμα παιδεύεται να αποδείξει τη νομιμότητα της ραδιοερασιτεχνικής του εγκατάστασης, ενώ ο διπλανός πειρατής στα μεσαία κάλυψε τις παρανομίες του με την «προμήθεια» μιας άδειας SW και... ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Και πόσοι άλλοι ακόμα δεν υπάρχουν, κυνηγοί, ψαράδες ή ραδιοερασιτέχνες των AM και FM, που πειραματίζονται με το «άνοιγμα» των σημάτων και διαμορφώσεών τους στις χαμηλές περιοχές των βραχέων, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια όχι μόνο των Ελλήνων συναδέλφων τους αλλά και των γειτόνων μας, που, όπως μαθαίνω, πρόκειται σύντομα να προβούν και επίσημα σε διαβήματα διαμαρτυρίας. Καλά, αυτό πια είναι παγκόσμια πρώτη: Την ώρα που όλος ο ραδιοερασιτεχνικός κόσμος πειραματίζεται όλο και με πιο στενό εύρος εκπομπής, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερες αποστάσεις επικοινωνίας με μικρότερη ισχύ, εμείς φαρδαινουμε το σήμα μας και το «εμπλουτίζουμε» σε διαμόρφωση! Βέβαια, αναρωτιέται κανείς, πρόκειται για ραδιοερασιτέχνες ή κάποιους που εκμεταλλεύονται την αδιαφορία της πολιτείας και την αδιαφάνεια των διαδικασιών προμήθειας των πτυχιών ραδιοερασιτέχνη, προκειμένου να καλύψουν άλλες δραστηριότητες; Η απάντηση είναι προφανής, ενώ κάθε αρμόδιος εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα...

Όσο για τους συναδέλφους που έχουν άγνοια, έτυχε πρόσφατα πάλι να ακούω στο 144.300, όπου συχνάζουν διάφοροι συνάδελφοι από την Ελλάδα, ένα από τα Σαββατοκύριακα στα μέσα Ιουλίου, με τη μεγάλη έξαρση του Σποραδικού E. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήταν γενικά σύντομοι, αλλά μαζεύτηκαν 6-7. Μόνο για να πουν ένα γεια και ν’ ανταλλάξουν μια κουβέντα παραπάνω, το 144.300 ήταν κατειλημμένο για 3-4 λεπτά. Πολύ σωστά ένας εξ αυτών είπε «παιδιά, ας αφήσουμε τη συχνότητα να πάμε πιο πάνω αν θέλουμε να συνεχίσουμε», όποτε πετάγεται ένας άλλος λέγοντας, «έλα μωρέ, αφού δεν περνάει τίποτα!» Εννοούσε βέβαια ότι δεν περνάει τίποτα στην X-300 με την κάθετη πόλωση, ενώ αν είχε 10 στοιχεία σε οριζόντια πόλωση τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, συστήνω θερμά να διαβάσετε το πολύ καλό εγχειρίδιο των ON4UN και ON4WW “Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur”, που μπορείτε να το βρείτε στο <http://www.iaru.org/Eth-operating-EN-iaru-SITE-1july2008.pdf>. Όσο έμπειροι και αν είσατε, πιστέψτε με, θα διαβάσετε μέσα πράγματα που δεν τα είχατε σκεφτεί και που πιστεύω ακράδαντα ότι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό θα σας φανούν χρήσιμα. Το εγχειρίδιο αυτό θα μπορείτε από το φθινόπωρο να το προμηθευτείτε μεταφρασμένο στα ελληνικά από την EEP, είτε σε μορφή .pdf από την ιστοσελίδα, είτε σε βιβλιαράκι έναντι συμβολικής τιμής, που θα καλύπτει μόνο το κόστος εκτύπωσης.

Υπάρχει και κάτι ευχάριστο όμως: Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί οι καλοκαιρινές διακοπές!

Καλά μάνια και 73

Μάνος Δαρκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της E.E.P.