

Είμαστε προς το τέλος Αυγούστου και οι περισσότεροι βρίσκονται, ελπίζω, στις παραλίες ή στα βουνά, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Από τα ραδιοερασιτεχνικά δρώμενα, αν εξαιρέσεις τη διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης, πολύ λίγα άλλα πράγματα γίνονται. Σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση, μέχρι τις 20 περίπου του μηνός Αυγούστου που γράφεται αυτό το κείμενο πολύ λίγα σχόλια έχουν καταγραφεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου. Από περιέργεια θα περιμένω να δω αριθμητικά πόσα θα είναι συνολικά μέχρι το τέλος. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες έχουν ξεπεράσει τις 6000, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα ενδιαφερθούν να εκθέσουν τις απόψεις τους με αυτό τον τρόπο, λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι τώρα οι περισσότεροι αφήνουν από 2 σχόλια και επάνω.

Σε σχέση με τα σχόλια αυτά κάθε αυτά θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια που είναι αξιόλογα και κάποια που είναι άσχετα με την διαβούλευση, αφού ορισμένοι σπεύδουν να εκφράσουν το ραδιοερασιτεχνικό τους πόνο σχετικά με θέματα που αφορούν εμάς τους ίδιους και καμία σχέση δεν έχουν με την διαβούλευση. Το Υπουργείο (και κάθε Υπουργείο σε οποιαδήποτε χώρα) δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα των ραδιοερασιτεχνών. Και βέβαια, όπως πάντα, υπάρχουν και τα φαιδρά της υπόθεσης, όπως αυτό με τα ειδικά διακριτικά. Αυτό είναι το μαράζι του Έλληνα ραδιοερασιτέχνη, δεν είναι ο τρόπος των εξετάσεων και η ύλη, δεν είναι οι εγκαταστάσεις των κεραιών μας, δεν είναι οι διεκδικήσεις νέων περιοχών στο φάσμα, δεν είναι η προστασία και επιτήρηση του φάσματος, αυτά είναι δευτερεύοντα. Ο διακαής μας πόθος είναι η άνευ όρων χρήση των ειδικών διακριτικών. Λύστε μας αυτό και δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Τα λύσαμε αυτομάτως όλα.

Ένα άλλο καλό επίσης που διάβασα (δεν είμαι σίγουρος αν έφτασε στην διαβούλευση ή το είδα σε κάποιο blog, αλλά όπως και να είναι υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος) είναι η εμπλοκή των ραδιοερασιτεχνικών θεμάτων με το σύνταγμα της χώρας. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο από το άλλο, ότι σε λίγο θα μας πούνε (κάποιος άλλος το είχε ήδη αναφέρει και παλιότερα) ότι ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Έλληνα, που πηγάζει από το Σύνταγμα!!!

Τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα;

Η Ε.Ε.Ρ. πάντως έχει επί της ουσίας και στις προτεινόμενες αλλαγές μακροσκελή λίστα με υποδείξεις, τις οποίες θα αναρτήσουμε σύντομα και στις ιστοσελίδες μας. Εγώ από την άλλη θα ήθελα προσωπικά να κάνω ένα και μοναδικό σχόλιο. Όσο και καλή νομοθεσία να έχει κανείς, με ρεαλιστικούς και δικαίους νόμους, θεωρώ ότι το δυσκολότερο κομμάτι είναι η εφαρμογή τους. Εύχομαι και ελπίζω ότι όλα αυτά που θα εγκρίνει τελικά το ΥΥΜΔ ως τη νέα Υπουργική απόφαση, να είναι σε θέση και να τα εφαρμόσει, διαφορετικά θα έχουμε κάνει άλλη μια τρύπα στο νερό!

Και κάτι ακόμα: Αλήθεια, έχει σκεφτεί το Υπουργείο πώς θα καταγράψει τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες; Δεν θα πρέπει κάποτε να γίνει και αυτό; Λύση για την καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκε, για τους ραδιοερασιτέχνες αναμένεται στο μέλλον;

Πρόσφατα και ύστερα από μεγάλες προσπάθειες, για ακόμα μια φορά, του Παναγιώτη SV3APB επαναλειτούργησε το R0 από τη νέα του θέση, κοντά στην παλιά. Για λόγους οικονομίας στην κατανάλωση, αφού είμαστε φιλοξενούμενοι σε εγκατάσταση χωρίς παροχή ΔΕΗ, η ισχύς του είναι και θα παραμείνει γύρω στα 15W. Να θυμίσω ότι η δική μας αντίληψη για τους επαναλήπτες είναι ότι η εξυπηρέτηση που παρέχουν είναι τοπικού χαρακτήρα και όπου μπαίνουν, μπαίνουν για να καλύπτουν τις γύρω περιοχές και τους οδικούς άξονες.

Στην τελευταία μου βόλτα προς τα Ιωάννινα, μια διαδρομή που τα τελευταία χρόνια κάνω αρκετές φορές, έκανα ένα μικρό πείραμα σε μια προσπάθεια να αξιολογήσω το δίκτυο APRS που έχουμε, έτσι αυτή την φορά στο αυτοκίνητο είχα και ένα μικρό σε ισχύ (300mw) APRS tracker.

Φτάνοντας στον προορισμό μου με έκπληξη διαπίστωσα ότι από ολοκλήρη τη διαδρομή μου μόνο ένα κομμάτι λίγο μετά το Αίγιο μέχρι και στα όρια του Αγρινίου είχε αποτυπωθεί. Ούτε καν η αρχική μου διαδρομή φεύγοντας από την Αθήνα. Η έλλειψη αυτή έχει δύο σκέλη, το ένα έχει να κάνει με τα digipeater, την κάλυψή τους και το πόσο εύκολο είναι για τους μικρούς σταθμούς να φτάσουν το repeater αποφεύγοντας τα σπίτια με τους ισχυρούς σταθμούς και τα ακαταλόγιστα path, που ξεκινάνε από την Ελλάδα με σκοπό να φτάσουν στο φεγγάρι. Το άλλο έχει να κάνει, βέβαια, με εκείνους τους σταθμούς που παίζουν τον ρόλο του Internet Gateway και που σκοπό έχουν να κατεβάσουν την κίνηση που ακούν από αέρος στις διάφορες βάσεις του Internet για την αποτύπωσή της. Κατά τη γνώμη μου φταίνει και τα δύο, πάντως γεγονός είναι ότι και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου βλέπω υποδομή ελάχιστη. Φαίνεται ότι οι τοπικοί σύλλογοι αρκούνται στους επαναλήπτες φωνής, όπου και εκεί, βέβαια, η χρήση είναι απειροελάχιστη.

Θα τελειώσω με ένα ανέκδοτο που μου είπε παλιός και καλός φίλος πριν μερικές Τετάρτες και που αποτελεί πραγματικό γεγονός. Ο συνάδελφος λοιπόν έχει ένα τζιπ αυτοκίνητο στο οποίο έχει μια V/U κεραία και μια για τα 40M. Σε μια από τις μετακινήσεις του λοιπόν εντός της Αθήνας σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο δίπλα του στο φανάρι όπου ο οδηγός του με βλέμμα πονηρό και κλείνοντας το μάτι τον ρωτάει:

- Ωραία κεραία ρε φίλε για τους 6.5 είναι;
- Α μπα, για τους 7, λέει ανυποψίαστος ο συνάδελφος.
- Μπράβο! Εκτός μάντας εε; (!!!)

Κόκκαλο ο συνάδελφος!

Πολλά 73 και καλό υπόλοιπο διακοπών

Μάνος Δαρκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.