

Είμαστε στο τέλος Ιουνίου και οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν αρχίσει για μερικούς (μέσα σε αυτούς κι εγώ, αφού οικογενειακές υποχρεώσεις με καλούν για ενάμιση μήνα περίπου στα Γιάννενα). Μόλις έχουμε επιστρέψει από το Friedrichshafen, όπου για μια ακόμα φορά δηλώσαμε αξιοπρεπώς την παρουσία μας και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις της IARU Region I. Εφέτος η θέση μας ήταν (για όσους ξέρουν την αίθουσα) στην πλευρά που ήταν και η ARRL και η RSGB, γεγονός που βοήθησε στην προσέλευση γενικότερα. Φωτογραφίες και άρθρο θα δείτε στο επόμενο τεύχος.

Από τα ραδιοερασιτεχνικά δρώμενα: Τελείωσε και η πρόσφατη διαβούλευση για την νέα Υπουργική Απόφαση. Και πάλι παρατήρησα πολύ λίγα σχόλια να έχουν καταγραφεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά ήταν περίπου τόσα όσα και τον Αύγουστο του 2010. Η συμμετοχή και πάλι φτωχή, και των συλλόγων φτωχότερη. Αλήθεια, δεν ενδιαφέρει κάποιους από αυτούς έστω και τυπικά να δηλώσουν την παρουσία τους; Οι σύλλογοι που συμμετείχαν ήταν σαφώς περισσότεροι από πέρισυ τον Αύγουστο, αλλά θα έπρεπε να ήταν όλοι. Ας μην παρεξηγούνται, λοιπόν, όταν δικαίως τους αποκαλούν συλλόγους -“σφραγίδες”.

Για την ίδια την διαβούλευση η Ε.Ε.Ρ. πέρα από τις θέσεις της, που αποτύπωσε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανέβασε πολλά ενημερωτικά σχόλια στις ιστοσελίδες της και έστειλε χιλιάδες e-mail σε συναδέλφους αλλά και σε συλλόγους, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και συμμετοχής από όλους. Σε κάποιο βαθμό η προσπάθεια απέδωσε, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από το επιθυμητό. Αυτή την φορά τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά από την προηγούμενη και η συμμετοχή όλων ήταν απαραίτητη. Και με τη δική μας έντονη παρουσία προς τους αρμοδίους πιστεύουμε ότι τα χειρότερα απεσοβήθησαν. Ακόμα, πήραμε την υπόσχεση να εξαιρεθούμε από την ΚΥΑ του 2000, που μας εξομοιώνει στο μέλλον με τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και τους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υ.Υ.Μ.Δ. και θέλει και μπορεί να βοηθήσει εκεί.

Βέβαια, για μια ακόμα φορά δόθηκε με τη διαβούλευση η ευκαιρία σε κάποιους να σχολιάσουν πράγματα άσχετα με αυτήν. Και μιλάω βέβαια για το θέμα γύρω από το Άγιο Όρος και το διακριτικό του. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο για ορισμένους να αντιληφθούν ότι η “ραδιοερασιτεχνική” υπόσταση του Αγ. Όρους δεν συνδέεται με το διακριτικό που χρησιμοποιείται, όποιο και να είναι αυτό. Μάλιστα, στο Friedrichshafen μου δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσω το θέμα με τον Dave Patton NN1N, υπεύθυνο του DXCC Award της ARRL. Οι λέξεις του ήταν *«προτιμώ να έχω μια σπάνια χώρα σαν το Αγ. Όρος σε ένα βατό, προσβάσιμο σημείο από το να έχω μια απόλη στα βάθη ενός ωκεανού δύσκολα προσβάσιμη μετά από ταξίδι ημερών!»*

Η Ε.Ε.Ρ. θα κάνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για ένα ιδιαίτερο διακριτικό για το Αγ. Όρος, παρόλο που κανείς ποτέ δεν ζήτησε τη βοήθειά της σ’ αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι το διακριτικό και η ύπαρξη του Αγίου Όρους ως ξεχωριστή «ραδιοχώρα» στο δίπλωμα του DXCC της ARRL είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τέλος, να παρατηρήσω ότι μέσα σε όλα αυτά τα σχόλια

στην διαβούλευση δεν είδα να διατυπώνει κανείς καμία ανησυχία για την επόμενη μέρα, δηλαδή με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η συνέχεια της ραδιοερασιτεχνικής παρουσίας στο Αγ. Όρος, αν ο μοναδικός εκπρόσωπός της εκεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάψει να είναι ενεργός. Αραγε είμαι ο μόνος που αναρωτιέμαι;

Θα τελειώσω με ένα φαινόμενο, για το οποίο έχω ξανά στο παρελθόν διατυπώσει κάποιες απόψεις. Και αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο πολλοί συναδέλφοι διεκδικούμε την επαφή με σπάνιους σταθμούς στις πολυσύχναστες περιοχές.

Η αναφορά εδώ γίνεται για τα 6m. Επανειλημμένως ακούω συναδέλφους να καλούν έναν DX σταθμό χωρίς κενό μετά από κλήση άλλου συναδέλφου. Αν με την ίδια λογική καλέσουν 4 συναδέλφοι από 10 περίπου δευτερόλεπτα ο καθένας, ο DX σταθμός θα ακουστεί ξανά μετά από 40 δευτερόλεπτα.

Ορισμένοι, ακόμα χειρότερα, καλούν πατώντας στην ουρά του προηγούμενου, που σημαίνει ότι όταν τα σήματα μεταξύ μας είναι πάνω από S 9 και ο DX σταθμός S 2, ο σταθμός που τον κάλεσε πρώτος στερείται της πιθανότητας να κάνει την επαφή, αφού την ώρα που θα του απαντούσε ο DX σταθμός η συχνότητα έχει καταληφθεί από την κλήση ενός η περισσότερων τοπικών σταθμών!

Συναδέλφοι, αφήστε ένα κενό τουλάχιστον 2-3 δευτερολέπτων μετά από την κλήση κάποιου άλλου συναδέλφου πριν καλέσετε εσείς. Σκεφτείτε ότι με την ίδια λογική κάποια στιγμή θα εισπράξετε κι εσείς την παρενόχληση, όταν μετά από κλήση σας αντί να ακούσετε τον DX Σταθμό, θα ακούτε για ολόκληρα λεπτά κλήσεις άλλων.

Ακόμα, ακούω συναδέλφους όταν καλούν DX σταθμούς με χαμηλής ταχύτητας CW, αντί του φυσιολογικού 2 φορές να καλούν 3 ή 4. Έλεος, ρε παιδιά, δώστε την ευκαιρία και σε κάποιον άλλον, πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος με 10-12 WPM καλούσε 5-6 φορές συνέχεια;

Και κλείνω με μια τακτική που ακούω από σταθμούς SSB αυτή την φορά σε κλήσεις τους. Καλεί QRZ ο DX σταθμός και κάποιος από εμάς καλούν μόνο με το πρόθεμα, Sierra Victor 1, SV1 κ.ο.κ. Συναδέλφοι, το διακριτικό μας είναι κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι, το πρόθεμα δεν λέει τίποτα, χρησιμοποιήστε ολόκληρο το διακριτικό σας στις κλήσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ξένος σταθμός ακούει και επαναλαμβάνει το Sierra Victor 1 και πετάγονται από κάτω 3-4 Ελληνικοί σταθμοί που τον καλούν, με αποτέλεσμα το χάος.

Τελειώνοντας, να σας ενημερώσω ότι στις ιστοσελίδες της Ένωσης, στο κεφάλαιο D-Star θα ανεβάσουμε μια μικρή απολογιστική αναφορά για την πρόοδο και την υλοποίηση της δωρεάς από το ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση και την τράπεζα Eurobank EFG καθώς και πληροφορίες για την εμπειρία μας από το πρώτο D-Star σύστημα χωρίς software – hardware από την ICOM.

Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα γίνει το **Field Day 2011** της ΕΕΡ, τους όρους συμμετοχής και άλλες πληροφορίες για το οποίο θα βρείτε στον ιστότοπο της Ένωσης.

73 και καλό υπόλοιπο διακοπών

Μάνος Δαρκαδάκης, SV1HW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.