

Είμαστε λίγο πριν από την μέση της χρονιάς και όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι η χρονιά που τρέχουμε προχωράει δύσκολα. Γενικά θα μπορούσε κανείς να ξαναθυμηθεί το “κάθε πέρσι και καλύτερα”. Δεν θα σχολιάσω την πολιτική μας κατάσταση, μια και στον ραδιοερασιτεχνισμό δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα πολιτικά, κάτι που πολλοί συνάδελφοι φαίνεται να αγνοούν. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω, μεταξύ άλλων, πολιτικές συζητήσεις σε διάφορες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες. Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι αυτό αποτελεί **παράβαση** της ραδιοερασιτεχνικής μας αδειάς και, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι κολάσιμο.

Έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι, όταν συνομιλούν σε ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες στον αέρα, νομίζουν ότι μιλάνε στο τηλέφωνο. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αισθητό όσο ανεβαίνει η συχνότητα της συνομιλίας, με αποκορύφωμα τις συχνότητες των 70 και 23 cm. Εγώ πάντως ξέρω ότι ο SVIEETT ακούει σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, από τα 1.8 μέχρι τα 1296 MHz. Αν κάτι συμβεί, ας μη λέμε τουλάχιστον ότι δεν το γνωρίζαμε.

Με την ευκαιρία ενημερώθηκα ότι βρήκαν και άλλο “ραδιοερασιτεχνική” με κεραίες εκπομπής “FM” και προκάλυψα τη ραδιοερασιτεχνική του άδεια! Η νέα Υπουργική Απόφαση είναι πλέον σαφής στις περιπτώσεις αυτές και σας συμβουλεύω να τη διαβάσετε προσεκτικά (υπάρχει στην πρώτη σελίδα του site <http://www.raag.org>, στα χρήσιμα αρχεία). Επίσης μας επεσήμαναν ότι (πάλι σύμφωνα με την νέα Υ.Α.) η έλλειψη **ενημερωτικής πινακίδας** στο χώρο ύπαρξης των κεραιών μας επισύρει **πρόστιμο μέχρι 20.000 ευρώ**.

Σχετικά με το τελευταίο φαίνεται ότι η τρέχουσα ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία έχει φροντίσει να εξαντλεί την αυστηρότητά της εφαρμοζόμενη στους “νόμιμους χρήστες του φάσματος”, δηλαδή στους ραδιοερασιτεχνούς, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και σε εκείνους που λυμαινόνται το φάσμα **παράνομα**. Η μόνιμη ανεπάρκεια σε προσωπικό των υπηρεσιών του Δημοσίου (κάτι που παράλληλα τις βολεύει αφάνταστα) είναι η αιχλή λειος πτέρνα του συστήματος, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση αρκείται στην ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των υπηρεσιών (το φαινόμενο του *ring rong*) αλλά χωρίς ουσιαστικές ενέργειες.

Και αναρωτιέται κανείς: Αφού για παράδειγμα οι Περιφέρειες δηλώνουν ανεπάρκεια προσωπικού, γιατί το Υπουργείο τους μοίρασε ευθύνες; Η απάντηση είναι γιατί έτσι προέβλεπε ο “Καποδίστριας” περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όμως κανείς δεν λέει γιατί ο “Καποδίστριας” μαζί με τις εκτεταμένες αποδόσεις αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν προέβλεψε και την αύξηση προσωπικού της. Το τελευταίο είναι, και εξακολουθεί να παραμένει, ένα από τα αιώνια αναπάντητα ερωτήματα.

Κάτι που ακόμα αξίζει να αναφερθεί είναι ότι εκτός από την νέα Υ.Α. και τον παλιό νόμο 2801 και τις τροποποιήσεις του,

έχουμε πλέον δύο ακόμα νόμους που μας αφορούν, τον **4053** και τον **4070**. Θεωρούμε ότι μέσα σε όλη τη νέα νομοθεσία και τις πολλές νέες διατάξεις / τροποποιήσεις θα μπορούσε να είχε γίνει πρόβλεψη, ώστε να διορθωθούν κάποιες αδυναμίες του νόμου 2801. Τη θέση μας την ήξεραν και οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΥΜΔ αλλά και οι πολιτικοί, αφού η Ε.Ε.Ρ. επανειλημμένα με προσωπικές παραστάσεις ή επιστολές είχε φροντίσει να τους ενημερώσει. Παρόλα αυτά το μόνο που οι νέοι αυτοί νόμοι κατάφεραν είναι να **απαλλάξουν** τις μικρές εγκαταστάσεις αναμεταδοτών της κινητής τηλεφωνίας στα αστικά κέντρα από κάθε αδειοδότηση ή μελέτη, εντάσσοντάς τις στις εξαίρεσεις του νόμου 2801 μαζί με τον στρατό, τις πρεσβείες, το λιμενικό και τους ραδιοερασιτεχνούς. Παρόλα αυτά και εκεί κάτι ξέφυγε και ετοιμάζονται να επανακάμψουν δριμύτεροι.

**Κάτι ευχάριστο τώρα:** Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι μετά από χρόνια προσπαθειών βρέθηκε σχήμα και τρόπος για την **απόκτηση ιδιότητας στέγης για την Ένωση**. Για το λόγο αυτό έχουμε συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στα τέλη Μαΐου, για να παρθεί απόφαση εντολής προς το Δ.Σ. να διαχειριστεί το θέμα. Περισσότερα στις ιστοσελίδες μας ή στο επόμενο τεύχος.

Θα τελειώσω με κάτι ραδιοερασιτεχνικό, που προκάλεσε και πολλά εντράπελα, όπως άλλωστε σε κάθε παρόμοια περίπτωση. Η μεγάλη DXpedition από την Υεμένη (706T) προχωράει προς το τέλος της. Η επικοινωνία μαζί τους σχετικά εύκολη από τη χώρα μας λόγω της μέτριας χιλιομετρικής απόστασης, ακόμα και με στοιχειώδη εξοπλισμό και ισχύ. Παρόλα αυτά εξελίσσονται σκληρές απείρου κάλλους, ιδιαίτερα στις χαμηλές μπάντες.

Π.χ. διαπιστώσαμε ότι συνάδελφος, που υπεραμύνεται κατά του “διορισμού” επαφών από άλλους (= ο παραγγέλων διορίζει άλλο συνάδελφο να κάνει την επαφή για λογαριασμό του), έκανε επαφή για γείτονά του στα 160m, αλλά και κάτι ακόμα καλύτερο, την ύπαρξη 2 διαφορετικών carrier από τον ίδιο σταθμό. Συνάδελφος δηλαδή, κάνοντας multi-broadcasting, εξέπεμπε ΔΥΟ σήματα, ένα στα 1828 KHz και ένα στα 1830 KHz!!!

Μπράβο παιδιά, οι ιδέες σας καταφέρνουν πάντα να ξεπερνούν την φαντασία μας. Και σαν να μην φτάνει αυτό, στο τέλος κομπάζετε για τον τρόπο και τις τεχνικές που “εφαρμόσατε” για την επίτευξη της σπάνιας αυτής επαφής! Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αφενός δεν είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ηλίθιοι και αφετέρου ότι δεν ξεγελάτε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό σας. Έτσι ξέρουν όλοι να κάνουν τον DXer, ακόμα και χωρίς εξοπλισμό. Αλλά δε βαριέσαι, “τον αράπη σαπουνίζεις, το σαπούνι σου χαλάς”!

73 και καλές διακοπές (που φαίνονται δυσκολότερες από ποτέ...)

Μάνος Δαρκαδάκης, SV1HW  
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.