

Είμαστε στα μέσα Μαρτίου και ο καιρός δεν λέει να σταθεροποιηθεί, καλοκαιρία ως επί το πλείστον, που είναι και κάτι που βολεύει όλους μας αφού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να έχουμε μια ανεκτή θερμοκρασία. Παράλληλα αποφεύγουμε την κατανάλωση των αποθεμάτων μας καύσιμης ύλης σε μια δύσκολη περίοδο αστάθειας τιμών και διαθεσιμότητας. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτή η κατάσταση του καιρού και η αστάθειά του είναι ο λόγος που η σχετική διάδοση στα 6 m άρχισε να γίνεται έντονη από τα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου με πολλά και μακρινά ανοίγματα από Ανατολή και Δύση. Τα νησιά Fiji, τα Cook και πολλές χώρες της Καραϊβικής και Νότιας Αμερικής πέρασαν και στην Ελλάδα. Χαράς Ευαγγέλια για τους DXers με τα computer, ξέρετε, εκείνο το ατέλειωτο “iiiiiiiiiiiiiiii” του FT8.

Κι εμείς εδώ στην EEP λέμε να αναδιοργανώσουμε και να επαναδραστηριοποιήσουμε το **GTC club**. Μήπως δικαίως μας κόλλησαν το προσωνύμιο *Δεινόσαυροι*; Μήπως θα την γλυτώναμε κάνοντας και ένα “iiii” (FT8) club;

Δυστυχώς, στο διάστημα που πέρασε των δύο μηνών είχαμε και **δύο δυσάρεστα συμβάντα** που στοίχησαν τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας. Το πρώτο είναι ο φοβερός πράγματι σεισμός στην Ανατολική Τουρκία με τα τόσα θύματα και καταστροφές και το άλλο είναι η σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι με την ευκαιρία των όσων διάβαζα στο social media από κάποιους έξυπνους, που δεν χάνουν την ευκαιρία να λένε ανοησίες (επιεικής η έκφραση) για τις Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης της Ένωσης και “γιατί δεν πήγαν στην Τουρκία τα κίτρινα γιλέκα” και άλλες παρόμοιες βλακειές. Κάποια στιγμή οι κύριοι αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών είναι ένας σοβαρός σύλλογος, αισίως 65 ετών εφέτος, και δεν αποτελεί τον “μαϊντανό” που πάει παντού. Εδώ και πολλά χρόνια έχει μια αγαστή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και πάντα εντέλλεται από αυτήν, προκειμένου να παραστεί και να αποκαταστήσει επικοινωνία σε σημεία που τα κρατικά η ιδιωτικά δίκτυα έχουν πάψει να λειτουργούν. Ποτέ δεν ξεφυτρώνει απρόσκλητη εκεί που δεν την σπέρνουνε. Οι Ο.Ε.Α. είναι αδιαμφισβήτητα ικανές, με κατάλληλο εξοπλισμό αλλά ακόμα περισσότερο με την σωστή εκπαίδευση και προετοιμασία, να ανταπεξέλθουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ας αφήσουμε λοιπόν τις περιττές εξυπνάδες και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές και ας κοιτάξουμε την αυλή μας πριν ασχοληθούμε με τις ξένες. Σε επαφή μας με την TRAC (Εθνική Ραδιοερασιτεχνική Ένωση Τουρκίας) ο πρόεδρος TA1E μας ενημέρωσε ότι σε ένα από τα μεγαλύτερα προάστια της Αντιόχειας (το Hatay) **το τοπικό R6 ήταν η μόνη οδός επικοινωνίας για 6 συνεχείς μέρες**. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ραδιοερασιτεχνικές υποδομές σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Για το δυστύχημα με τα τραίνα δεν έχω να πω πολλά, άλλωστε κι εδώ γέμισαν τα social με ειδικούς επί παντός επιστητού, συνεπώς τι να πούμε εμείς; Μόνο δύο παρατηρήσεις: Ότι σε μια χώρα με υπογεννητικότητα είναι εγκληματικό να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι και ότι το 2023 είναι αδιανόητο να συμβαίνουν δυστυχήματα που οφείλονται σε παντελή έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων! Αν οι υπηρεσίες στέρεψαν από ιδέες, ας αποταθούν σε εμάς, έχουμε εφαρμόσιμες λύσεις και μάλιστα περισσότερες της μίας. Οι σκέψεις μας στις ανθρώπινες υπάρξεις που χάθηκαν από την ολιγωρία, ασχετοσύνη και ανευθυνότητα ορισμένων. Ας προσπαθήσουμε να μην γίνει κάτι παρόμοιο ποτέ ξανά και ας μην μείνουμε μόνο στα ευχολόγια!

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, **εφέτος η E.E.P. γιορτάζει τα 65 της χρόνια**. Θα υπάρξουν με την ευκαιρία κάποιες εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε και από εδώ (ήδη θα βρείτε τις πρώτες στο τεύχος αυτό) αλλά και από τις ιστοσελίδες μας, στο FB κλπ., *so stay tuned!*

Στο τεύχος του περιοδικού που κρατάτε θα διαβάσετε για την **κοπή της πίτας μας**, που εφέτος ήταν φανταστική όχι μόνο στη γεύση αλλά και στην όψη (δείτε τις σχετικές φωτογραφίες), και τα περί της **Γενικής Συνέλευσης των Μελών**, έναν σύντομο **απολογισμό** και **τα σχέδιά μας** για τον χρόνο που τρέχει.

Αφησα για το τέλος το **Bouvet isl**. Ο λόγος είναι ότι αυτή η DX-pedition έγινε μεν, αλλά το αποτέλεσμα είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Με τον ραδιοερασιτεχνικό πληθυσμό κοντά στα 3.000.000 οι περίπου 20.000 επαφές με τις περισσότερες στο FT8 είναι σαν αυτή η DX-pedition να μην έγινε ποτέ. Εσείς όμως μην πτοείστε, ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί τα καλύτερα να έρχονται.

Μείνετε υγιείς και δραστήριοι...73

Μάνος, SV1IW

